

## Duikverslag de Beldert 30-8-2020

Na een lange tijd geen clubduik te hebben gehad, was het eindelijk zo ver! Een leuke groep van 10 leden had zich aangemeld voor deze duik. Na een lange rit kwamen we aan in de Beldert. Voor de meeste een nieuwe stek, voor enkele was het alweer jaren geleden dat ze hier waren geweest.

De stek is van alle gemakken voorzien met een ruim parkeerterrein, duikwinkel met vulstation, picknicktafels, toiletten en een steiger voor een makkelijke instap. Omdat enkele leden wat later kwamen, hebben we eerst uitgebreid de stek bekeken en zijn we maar vooraf begonnen met wat drinken en lekkers. Toen we compleet waren, werden al snel de buddyparen gemaakt na een korte briefing.

Onder water was het op sommige plekken prima zicht en soms heel slecht (het was dan ook soms wel wat druk;)). Er lag een heel parcours onder water, verbonden met touwen. Makkelijk navigeren, hoewel de vele heuvels ons af en toe in de war brachten. Er waren heel veel scholen klein vis die om ons heen zwommen. Dit gaf echt het gevoel dat je in een aquarium zwom, ook omdat er veel plantengroep op de bodem was. Zelf vond ik die scholen vis heel leuk om te zien. Op een enkele snoek na is er verder weinig zwemmend leven gezien. Ondanks dat was het een leuke en vooral goed verzorgde duikstek die ik nog wel een keer wil verkennen.

Allemaal bedankt voor de gezellige middag!



Fotocredits: Marco de Bruin