

Vroege vogels.....uhhh duikers,

Vanmorgen was het dan zover, het uitslapen op zondag is gebeurt. Vanmorgen ging mijn wekker dan op 6.30 ja ja dat op zondag, welke gek verzint dat dan ook? Ik opende vandaag het clubhuis voor leden/cursisten die nog wat spullen nodig hadden. Langzaam kwam iedereen rond 7.30 bij het clubhuis. Stipt 7.30 vertrekken we naar de Vinkeveense plassen. We rijden even langs de Mac om een toeter te geven aan de duikers die daar verzamelen.

Bij Vinkeveen aangekomen snap ik toch ook wel die gek die ons zo vroeg laat vertrekken, het is er nog lekker rustig en we kunnen met z'n allen in de buurt van de toiletgebouwen parkeren. Als iedereen is gearriveerd, doen we een briefing en worden de buddy paren ingedeeld. Voor een enkele is het hun allereerste duik en een enkele die al een jaar niet meer gedoken hebben. Al met al weer een spannende dag.

We gaan nog even rustig via het trappetje te water, want zo kunnen we langzaam voelen hoe koud het eigenlijk nog is. Ik lig als eerste in het water en moet dus nog even wachten, langzaam voel ik het koude water m'n pak inglijden. Brrrrr maar ik weet dat het snel opgewarmd is in mijn pak, dus gaat het helemaal goed komen.

Iedereen is goed uitgelood dus we gaan het water eens verkennen, de buddy paren duiken keurig met elkaar. Soms kijken ze even rond omdat hun buddy toch iets verder is dan het hoort. Als snel krijgen ze het signaal, wel bij elkaar blijven hé. Dat ging prima, we duiken rustig langs een stalen wrak, langs buizen en takken met eieren. Het zicht was prima vandaag. Ik geniet van de buddy's die ik mee had, want het gaat eigenlijk heel relaxed onderwater. Ik heb 1 wat "speelse" cursist mee, waar ik toch ook wel erg om moet lachen. Het duiken gaat goed bij hem, maar hij blijft enthousiast en geniet vol van het duiken. Maar de buddy?? Hmm die moeten we nog wel goed in de gaten houden hé.

We komen aan bij de bus, we laten onze OV chipkaart zien en gaan met z'n allen even in de bus zitten. Maar we komen eigenlijk niet aan bij het volgende station dus gaan we maar weer de bus uit. Dit vond iedereen eigenlijk wel heel grappig. Eenmaal op het mooie blinkende 6 meter platform doen we een opstijging. Het zicht was zo goed dat ik alles keurig kon zien hoe iedereen het deed. En wat ging dat goed, ik ben trots op de heren en dame. Eenmaal allemaal aan de oppervlakte geeft 1 cursist het aan dat hij bevriest zo koud dat hij het heeft. Ik dacht dat we het signaal koud hebben geoefend hadden?? Maar gaf hij aan ik vond het anders zo sneu voor jullie. 1 goede leer: duik voor jezelf en niet voor een ander. Elke goede duiker breekt een duik af als dat nodig is.

We duiken rustig met bodemcontact weer naar de kant, we zien helaas nog weinig leven. De vissen hadden het ook vast nog te koud. Nog even dan kunnen we deze ook weer bewonderen, maar nu was het een duik met elementen, een stilstaand busritje en wat eieren.

Allemaal weer aangekleed bespreken we alles nog even na, en merk ik het enthousiasme bij de buddy paren. Het was weer een leuke duik.

Sylvia Remmen