

Nachtduik 19-2-2016

Vrijdag 19:30 uur is de auto volgeladen met lampen, duikspullen en camera en is het richting clubhuis rijden. Het weer ziet er wel redelijk uit maar het voelt koud, eerst de auto verwarming maar wat hoger.

Tegen 20:00 uur is iedereen verzamelt bij de club en vertrekken we richting Amsterdam om te duiken in de Sloterplas. Aangekomen zien we echter een flink hekwerk rondom de instap en grote borden met 'instortinggevaar'. Dat gaat hem niet worden op deze plek en dus besluiten we door te rijden naar de Spiegelpolderplas.

Op een drassige parkeerplaats stappen we uit en lopen naar de steiger. Wat een mooie avond leek is op de steiger teniet gedaan; de wind staat pal op de steiger en de golven klotsen tegen en over het hout. Maar het zicht lijkt prima van bovenaf.

Terug naar de auto en snel omkleden, dan naar de steiger. Een buddycheck, afmelden bij de duikleider en waggelend het gladde trappetje af het water in. Snel onder om niet met de eerste de beste golf weer tegen de steiger gekwakt te worden. Eenmaal onder is het zicht fantastisch en valt de kou best mee in mijn droogpak.

We gaan richting het autowrak en spotten onderweg veel grondel, baby snoek en baars. Mooi hoe alles nog begroeid is met zoetwater mosseltjes. Onderweg vuren we de flitsers af om in het donker nog iets vast te kunnen leggen.



Het blijft echter bij een slapende grondel maar andere duikers hebben nog wat kreeft gespot, de paling lag waarschijnlijk ook al te slapen.

Afmelden bij de duikleider en daarna snel omkleden, gelukkig brand de vuurkorf al en kunnen we bijkomen met een bakje erwtensoep en roggebrood met spek. Al met al een leuke duik die we rond middernacht afsluiten om weer huiswaarts te keren.