

Nachtduik: 20-4-2018

21:00 verzamelen in Vinkeveen om een nachtduik te maken is ook een mooi manier om de vrijdagavond door te komen. Met een mooie zonsondergang rijden we naar de waterkant waar al enkele Platax leden de voorbereidingen treffen. Ruben en Marko organiseren deze duik voor hun 3\* opleiding. De 2\* duiken mee om hun eerste nachtduik te maken.



Rond 21:30 uur is het redelijk donker en na de briefing en buddyindeling gaan we te water. Onder water schijnen de lampen voluit en zien we het nachtleven ontstaan. Veel kleine baarzen en grondels zwemmen rond of zijn in diepe slaap. De zoetwater kreeftjes lopen rond op zoek naar iets eetbaars of kruipen onder een steen zodra ze in de spotlight van de duiklamp staan.



Palingen zijn weer actief geworden en komen uit hun holletjes tevoorschijn op zoek naar dood spul om op te ruimen.

We vervolgen onze weg naar de bus en zien daar al tientallen lampen van andere duikers die de bus beschijnen. Dat geeft een spookachtig effect als we ernaar toe zwemmen. Door de bus heen gezwommen maar de snoeken liggen elders te slapen of zijn door de drukte weg gezwommen.

Richting de kant zwemmen we en onderweg spotten andere duikers nog twee kreeften die voor het nageslacht aan het zorgen waren.

We zwemmen nog even langs de steigerwand en komen onderweg nog een aantal eierslierten tegen, waarschijnlijk van de snoekbaars.



Een leuke duik en als we bovenkomen is het al helemaal donker geworden.



