

Toolenburgerplas.

Zondagmorgen 3 april 08:00 uur...de wekker gaat. Het is duiktijd. Woensdag is er afgesproken dat we naar de Toolenburgerplas gaan om daar de boel eens te verkennen misschien is de meerval wel thuis. In ieder geval gaan we met Maarten, Rosemarie, Dennis en Hans.

Aangekomen op de duikstek staan we gelukkig niet in de volle zon om te kleden want het regent een beetje. Als eindelijk alle uitrustingsstukken gevonden zijn of er is een alternatief aangehangen en alle auto's zijn op slot gaan we te water.

Besloten wordt de 3 fotografen samen te laten duiken en de andere twee duikers gaan een andere kant op. Achteraf gezien niet de meest fantastische keuze: ik zit dus ook in de fotografen groep. We dalen af bij het restaurant en houden een beetje rechts aan richting het wrakje. In het begin is het vrij stoffig, wat kleine visjes en mosseltjes maar niet iets leuks om een foto van te maken.

Dan richting het wrakje, ook hier veel stof waarbij ik de eer heb om dwars door Dennis te zwemmen terwijl hij een foto maakt. Ook weinig vis laat staan een mooie meerval. Daarna houden we een beetje rechts aan totdat onze natpak duiker aangeeft het koud te krijgen.



We zwemmen terug richting het restaurant en als we boven komen zien we gelijk het andere buddy paar. En ja hoor... zij hebben natuurlijk een grote snoek gezien op het platform. En hij bleef ook rustig liggen zodat ze hem goed konden bekijken.

Daarna een mooie grote baars die ook geen haast had. En het zicht ? Was ook prima.

Keuzes maken blijft lastig.

Maar gelijk bij het omkleden van de droogpak duikers blijkt de spreuk van de dag : 'Gelukkig mijn sokken zijn nog droog.' Schijnbaar gaat dat in 2016 het criterium worden voor een goede duik. Of voor een goed droogpak.

Daarna op de terugweg nog even gekletst over de duik onder het genot van een kopje koffie bij een gele M. Afwachten maar tot het water iets warmer wordt dan de 6 graden die het nu was zodat er ook iets meer leven komt. Al met al was het toch weer een leuke duik en vooral ook gezellig.

Gelukkig hebben we de bovenwater foto's nog.

