

## Duikverslag TODI 28-01-2018

Eindelijk was het zover... duiken tussen de tropische vissen in iets minder tropisch warm water bij Todi. Na heel veel enthousiaste reacties zijn er in totaal 39 duikers meegegaan met deze clubactiviteit, een record!



We troffen elkaar bij Todi waar het even wachten was op een vorige groep die nog onder was. Daardoor kon iedereen alvast van buitenaf bekijken wat er in het bad rondzwom en was een natuurlijk tijd voor koffie, groepsfoto en een briefing.

Na het omkleden konden we met de lift naar boven waar het grote ronde 10 meter diepe bad voor ons lag. Het leek van bovenaf weinig bijzonder, maar eenmaal met je hoofd onderwater waande je je in een compleet andere wereld.



In het bad liggen diverse onderwater elementen zoals grotten, autowrakken, een mijngang en een onderwatercafé. En overal tussen, onder, langs en boven zwom vis. De onderwaterbiologie specialty ontbreekt mij nog, dus ik kan je niet vertellen wat we allemaal zagen;) Maar hoe langer je keek, hoe meer vis je overal zag. Tussen de kleine stenen en kiertjes kwamen ook steeds meer kleine visjes tevoorschijn als je een beetje geduld had. En ook sommige vissen kwamen ook iets tèt dicht bij...

Door de grote groep hadden we het bad vrijwel voor onszelf, dus tussen de vissen door zag je ook geregeld je mede clubduikers elkaar groeten. De vele foto's spreken voor zich van wat er onder water afspeelde.



Na de duik was het weer omkleden, spullen omspoelen en natuurlijk nog even nakletsen.

Met een flinke groep die ook voor het lunchbuffet hadden gereserveerd (en een paar extra aanhakers) zijn we naar de brasserie gegaan, waar de foto's en verhalen al werden uitgewisseld tijdens een drankje. Na een voedzame lunch begon iedereen weer met een goed gevulde maag, camera's vol met foto's en een gezellige duikdag als herinnering aan de lange terugreis.



Namens de organisatie allemaal bedankt voor de leuke dag!