

Duik avontuur in Spanje:

We zitten op een camping in het zonnige Spanje. Voordat we op vakantie gingen had ik al contact met Dennis gehad. Hij ging ook naar Spanje, zelfs op de camping tegenover ons. Nou dan kunnen we mooi samen een duik maken zeiden we al tegen elkaar. Eenmaal in Spanje hadden we al snel contact voor een kant duik. Samen gingen we naar L'escala om een kantduik te maken. Beide gezinnen gingen mee en we maakte er een gezellige dag van.

Dennis, Roland en ik gingen samen het water in. Het is mooi duiken daar, je duikt langs een mooie rotswand. En tussendoor kun je door een grotje naar de andere kant van de rots. In het grotje was het wat smal en laag, maar als je goed om je heen keek zag je mooie kleuren, vele mooie Stone fish soorten. Aan de andere kant gekomen zagen we nog meer vissen, allemaal scholen vissen. Aan de wand allemaal klein leven en kleuren.



Uit het water kwamen we op het idee een bootduik te maken bij de Medes eilanden. En wat helemaal leuk was....Ruud was ook onderweg naar Spanje. Eenmaal terug in L'estartit pakte we de fiets om naar de duikscholen te gaan voor een afspraak. We wilde heel graag op een bepaalde stek duiken, waarvan Roland en ik wisten dat het prachtig was daar. Na 3 duikscholen gehad te hebben eindelijk een duikschool die daar heen zou gaan.

We moesten alleen Ruud nog inlichten dat hij om 8.15 bij ons in l'estartit moest zijn in de vakantie. Ruud moest nog zeker een half uur extra rijden.

Om 8.00 kwamen we al bij de duikschool, afwachend wat er ging gebeuren want het was onze eerste keer met deze duikschool mee. Iedereen trok daar op straat al zijn duikkleding aan een aangezien wij kuddedieren zijn deden wij dat ook maar. Onze overige spullen konden in een busje en wij gingen lopend naar de haven.

Het was een kleine boot waarmee we de zee op gingen, maar dat is positief passen er ook niet zo heel veel duikers op.

10 min later kwamen we bij de mede eilanden aan, maar niet op de stek waar wij graag wilde. De zee was te wild.....hhmm strak spiegeltje geen golfje te bekennen....hebben ze wel eens in de Oosterschelde of zelfs Grevelingen gedoken?? Volgens de verhalen was deze stek vele malen mooier.

Oke dan kwam het vast goed. Rustig als wij Nederlanders zijn trokken we onze gehele duikuitrusting aan...de fransen lagen al lang en breed in het water. Na een briefing gingen we er dan op uit. We doken langs een mooie begroeide wand en al snel zagen we al een tandbaars. Snel erachter aan want die moest ik natuurlijk wel even op de foto. Pfff gelukkig die heb ik op de foto, niet echt naar wens maar goed hij stond er op. Ik had bewijs, tot we door een hele mooie grot doken met allemaal koraal waaiers en aan de andere kant kwamen. Wow daar zagen wel alleen maar tandbaarzen het krioelde ervan. Dus alle tijd op foto's te maken van die mooie grote beesten.



In eens flitsten er 2 tonijnen voorbij, die gaan snel zeg. Te snel voor een goede foto, maar toch even gezien. We duiken samen naar de 30 meter om even over het randje te kijken naar 60 meter diepte. Daar gaan we zeker niet heen, wat hebben we daar nou te zoeken. Ik zwem nog even rond wat rotsen en kwam daar 2 hele mooie murene tegen. Even een foto maken en weer verder naar al dat mooie onderwater leven.



Als ik omhoog kijk zie ik 3 hele mooie barracuda's, ik zat te diep om daar even snel heen te gaan voor een foto. Dus heb ik ze aanschouwt vanaf de diepte. We zwemmen nog even tussen al doe grote tandbaarzen om daarna door de mooie grot te zwemmen.

Rode, groene, gele en nog veel meer kleuren koraal waaiers komen we tegen voordat we de grot in gaan. In de grot zwemmen ook scholen diverse vissen echt prachtig. Net uit de grot kom ik een mooie tandbaars tegen die lekker ligt te relaxen, dus ik ga er relaxed voor liggen voor wat mooie foto's.



Uit de grot komen we Dennis en Ruud ook weer tegen, alles Ok ja alles is ok. We gaan met z'n 4 richting de boot en komen keurig na een uur duiken terug bij de boot. Op de boot hebben wij met z'n vieren de grootste en de meest enthousiaste verhalen over onze duik. De fransen op de boot zijn maar stilletjes....we keken elkaar aan en kletsten daarna weer enthousiast verder over onze duik.

Het was echt een top duik en leuk om dat met clubleden te doen in Spanje.

